

Zwammen tegen wil en dank?

Verslag van de herfstwandeling in de Appèlbergen op 10 oktober 2008.

Wij van de Plantenwerkgroep zijn natuurlijk gewend om ons naar de seizoenen te richten; dat doen 'onze' planten immers ook. Zo plegen wij de herfst te vieren met een excursie waarop we extra aandacht besteden aan **bessen en zaden**.

Omdat we als rechtgeaard IVN-ers alles proberen mee te nemen wat erop ons pad komt (niet letterlijk hoor!), schenken we dan ook aandacht aan paddenstoelen. Aangezien het weer een beetje meer meewerkte dan verwacht kwamen er zo tussen de vijftien en twintig mensen, waaronder ook jonge kinderen met hun (groot)ouders.



Excursie in Appèlbergen (foto H. van Steenis)

Na een paar verhaaltjes in het begin lukte het ons (Ellen Vissia, Bob Vintges en ondergetekende) nauwelijks meer om het gezelschap bijeen te houden. Grootouders en ouders liepen hun (klein)kinderen achterna en het hele gezelschap was overal op zoek naar paddenstoelen. Zo kwamen onze plantenweetjes noodgedwongen maar bij een paar mensen terecht.



Oorlepelzwammetje op een dennenappel
(foto H. van Steenis)



Kostgangersboleet op Aardappelbovist
(foto H. van Steenis)

Achteraf was dit geen wonder want in de folder was er ook wel **erg** de nadruk op de **paddenstoelen** gelegd.

Toen na ruim twee uur alsnog de door Erwin Krol en de zijnen beloofde regen kwam, had iedereen (óók wij) zich toch prima vermaakt; en hopelijk ook nog wat geleerd.

Eunice Mollema