

Wandelroute Kardinge Noorddijk



Afstand: ca 4,5 km

Deze wandeling voert u door het Bevrijdings- en het Edonbos naar de molen en langs de kwelder terug naar het vertrekpunt.

Het startpunt van de route Noorddijk begint vanaf de parkeerplaats tegenover het kerkje van Noorddijk. Steek de weg over en ga de Bloesemweg op langs de perenbomen die in de maand mei bloeien, de bloesemgroet heeft een symbolische betekenis: Nederland groet Canada. Bij de T-splitsing gaat u rechtsaf. Links ziet u een boomgaard met perenbomen en even verder het bevrijdingsbos.

2a Bevrijdingsbos

Het bevrijdingsbos is een geschenk van de Provincie en de stad Groningen op de 50^{ste} bevrijdingsdag aan de Canadezen die Groningen op 16 april 1945 bevrijd hebben. Hiertoe zijn 33.000 duizend esdoorns middels een adoptieplan geplant. Er is voor esdoorns gekozen omdat de bladeren het meest lijken op de Maple Leaf, het symbool op de Canadese vlag. U staat op het plein van de wereld met in het midden een boom welke in 1995 50 jaar oud was. Vanaf deze boom heeft u zicht op het regimentplateau waarin de 24 legeronderdelen van de 2^{de} Canadian Infantry division, die aan de bevrijding hebben meegewerkt. Links achter het gedenkteken ziet u een kunstwerk in de vorm van een esdoornblad geplaatst in een vijver in de vorm van een punt van een esdoornblad. Regelmatig komen Canadezen naar dit bos om te gedenken.

Als u linksaf inslaat, of als u naar het gedenksteen kijkt achter u, ziet u het pad van de rechten van het kind ook wel het educatief pad genoemd.

2b Educatief pad

Langs dit pad liggen stenen uit tien verschillende landen waarop in reliëf de tien rechten van het kind staan gebeiteld. Deze rechten komen uit een resolutie die de Verenigde Naties (Unicef) heeft aangenomen Dit is een internationale afspraak waarbij de landen plechtig beloven de rechten van kinderen in de wetten van hun eigen land op te nemen. Er wordt verwacht dat veel landen de tekst van de Conventie zullen gebruiken om kinderen te beschermen.

Langs dit pad staan naast de esdoorns diverse boomsoorten waaronder de els, sommigen zijn aangeplant anderen zijn op een natuurlijke wijze door vogels en door wind aangevoerde zaden ontstaan.

Aan het eind van dit pad komt u uit bij het bruggetje over Thesingermaar, houdt voor de brug het pad rechts langs het water aan. Boven het water kunt u het visdiefje op jacht zien maar het kan ook de Noordse stern zijn, de eerste heeft donkere strepen bovenop de vleugel en een rode snavel met zwarte punt de laatste heeft een wat kortere rode snavel. Rechts ziet u een moeras met riet, wilgenopschot, grote lisdodde etc. en huizen er verschillende rietvogels, zoals de Rietgors en de Karekiet. Ook is hier de Roerdomp gesignaleerd. Volg het pad rechtdoor waarbij u langs de restanten van een gemaaltje komt, deze diende als hulpgemeal ter ondersteuning van de Noordermolen. Aan het eind het pad met de bocht mee kunt u schuin links de stadsmarkering zien.

2c Stadsmarkering

In 1990 bestond de stad Groningen 950 jaar, in 1040 heette Groningen Gruoninga een naam met negen letters. Ter viering van de stad zijn negen stadsmarkeringen gemaakt waarvan deze stadsmarkering de zevende in rij is. Ze is gemaakt door de Amerikaanse danser en choreograaf William Forsythe. Het kunstwerk bestaat uit een 420 meter lange rij wilgen. De wilgen worden krom getrokken door een staaldraad, de scheepsbouwers gebruikten vroeger dezelfde techniek voor de juiste kromming te krijgen ten behoeve van de spanten.

Het bos waar u nu loopt is het Edonbos dat in het kader van de CO2 compensatie is aangeplant en bestaat hoofdzakelijk uit eiken. In dit gedeelte zit de bruine kiekendief en kunt u ook de koekoek horen en zien. Ga aan het eind rechts dan komt u bij een schiereilandje, ga hiervoor rechtsaf en het pad volgend komt u bij de eerder gepasseerd T-splitsing waar u linksaf gaat. Volg het pad lang het moeras en loop rechtdoor, via het hek kunt u naar de molen. Over dit dijkje lopend ziet u links het bevrijdingsbos en wat verderop weide, moeras en de Noordermolen.

2d Noordermolen

De Noordermolen is aanwezig vanaf 1712 en is gebouwd in opdracht van de Kerkvoogden van Noorddijk. De huidige Noordermolen dateert van 1888 en hij kwam ter vervanging van de in dat jaar afgebrande molen uit 1864. Het is een achtkantige molen van het type grondzeiler en is van oorsprong in gebruik als poldermolen om de Noorderpolder te bemalen. Een grondzeiler is een windmolen die vanaf de grond wordt opgezeild en bediend. Door de gedrongen bouw scheren de draaiende wieken over het erf rondom de molen. Op het achtkantige stenen onderstuk staat de grenen en met riet gedekte romp. De kap is eveneens met riet gedekt. De molen is te bezichtigen op de nationale molendag, als de blauwe wimpel uithangt of via een afspraak met de molenaar.

Als u de molen gepasseerd bent kunt u rechtdoor voor aansluiting op de wandelroute door het Beijummer bos. Rechts ziet u een bruggetje welke symbool staat voor de overgang van stad naar Ommeland.

Gaat u na de molen linksaf dan vervolgt u de wandelroute Noorddijk, links ziet u moeras in een kwelderlandschap en rechts achter een rietkraag een weidelandschap met in de verte het Beijumberbos.

2e Kwelder

Het gebied van het wad tot aan de stad Groningen toe is regelmatig overspoeld geweest door de zee, hierbij is klei aangevoerd. Door het weer terug trekken van de zee bleef klei liggen. Hierdoor werd de kwelder langzaam maar zeker steeds droger. De laagste delen van de kwelder worden gevormd door geulen en slenken..

Vervolgens gaat u het eerstvolgend pad linksaf, hier broed de Tureluur en Grutto. Het pad volgend is het einde van de wandeling bereikt en komt u weer op de parkeerplaats uit. Rechts van u ziet u het kerkje van Noorddijk.

2f Stefanuskerk van Noorddijk

Dit kerkje stamt uit de late middeleeuwen rond 1250. De patroon van de kerk was de heilige Stefanus waarnaar de kerk is vernoemd. Van de oorspronkelijke romano-gotische bouwwerk zijn alleen de zijmuren van het schip nog aanwezig. Vroeger was de kerk kleiner, de omvang van het huidige schip, en waren de muren hoger. Het koor en de toren zijn van latere datum. De vierzijdige kooruimte is in het midden van de 16^{de} eeuw gebouwd. De koorramen zijn gewijd aan de toenmalige kerkvoogden. Het raam achter de preekstoel bevat het stadswapen van Groningen.

U kunt naar de wandelroute van Kardinge door voorbij de kerk bij de eerstvolgende kruising linksaf te gaan, de zogenaamde centrale as op. De dan eerstvolgende kruising steekt u over en na circa vijf meter gaat u het wildrooster over en volgt u de wandelroute Kardinge.