

Excursie Stinzenplanten

Bijna was hij in het water gevallen, de excursie Stinzenplanten in het Noorderplantsoen op 30 maart 2008. Hij zou om 14.00 uur beginnen en in de plantenwerkgroep hadden we afgesproken hem om 12.00 uur voor te lopen. Bij Jantje verschenen Bert, Janneke en echtgenoot en ik. Juist op dat moment begon het te druppelen, maar daar bleef het niet bij. Na een tijdje regende het echt pijpenstelen. Maar ware IVN-ers laten het er natuurlijk niet bij zitten. Toen we de planten zo'n beetje gezien hadden, was er nog ruim tijd over. Bert die aan het plantsoen woont, nodigde ons uit voor een kop koffie bij hem thuis en daar hoefden we niet lang over na te denken. Terwijl we daar zaten, begon het minder hard te regenen en om 13.45 uur was het droog.

Bij Jantje kwamen zes dames en een heer die het er wel op durfden te wagen. Ook kwam er nog een mevrouw van de buurtvereniging die ons een kaart gaf met daarop een foto van het plantsoen en een website www.noorderplantsoen.nl. Zelf nam ze geen deel aan de excursie. Ter introductie vertelde Bert iets over het plantsoen en ik iets over stinzenplanten en daarna begonnen we aan ons gebruikelijke rondje langs daslook, gele anemoon, bosgeelster, kraailook, krokus, narcis, bosanemoon.....



Bosgeelster (foto H. van Steenis)

Toen we op het restant van de vestingwal stonden bij de Noorderbinnensingel, kwam een nogal opgewonden mevrouw ons tegemoet. Ze had onder een raamkozijn een vleermuis ontdekt. Omdat we hem van daar af niet goed konden zien, gingen we naar beneden om van dichterbij te kijken. Daar hing inderdaad een vleermuis ongeveer een meter boven de grond. Hij bleef onbeweeglijk hangen en alle aandacht scheen hem niet te deren. De mevrouw wilde de dierenambulance bellen, omdat ze bang was dat het dier ten prooi zou vallen aan een kat.

Wij gingen verder met onze wandeling: voorjaarshelmbloem, gele kornoelje, maarts viooltje, prachtframboos, winterakoniet, oosterse sterhyacint, oosterse anemoon, en tot slot op de grote heuvel de witte en roze holwortel.

Toen waren we terug op ons uitgangspunt. De deelnemers bedankten ons en wij hen. Janneke deelde folders uit en dat was de excursie stinzenplanten 2008.

Ellen Visia